

Het Coronavirus en de Bijbel



God zegt in de Bijbel:

*Lukas 21 vers 11:
'En er zullen grote
aardbevingen zijn in
verschillende plaatsen,
hongersnoden en besmettelijke
ziekten. Er zullen ook
verschrikkelijke dingen en
grote tekenen vanuit de hemel
plaatsvinden.'*

De Bijbel spreekt op meerdere plaatsen over ernstige besmettelijke ziekten. Ziekten en epidemieën waren er echter in het begin van de schepping niet. God had alles volmaakt gemaakt. Vrij snel na dit volmaakte begin van de schepping is de mens in opstand tegen God gekomen. Tot op de dag van vandaag duurt dit voort. Door deze zondeval is dit alles over ons gekomen. Vanaf dat moment was het volmaakte wat God had geschapen kapot gemaakt door onze zonden. Door onze schuld.

Gelukkig heeft God in Zijn grote liefde een mogelijkheid gegeven om aan dit oordeel te ontkomen. Er zijn helaas echter veel mensen die deze mogelijkheid negeren en zelfs lasteren.

Nog erger

De Bijbel spreekt over de grote oordelen en rampen die gaan komen vanwege het ongeloof en de slechtheid van de mensheid. Vooral richting het einde van de tijden zullen er meer besmettelijke ziekten en grote rampen plaatsvinden.

De rampen en ziekten die nog gaan komen zijn op geen enkele manier te vergelijken met het huidige coronavirus.

Als we zien dat het coronavirus wat zich sterk verspreidt, al veel impact heeft op onze maatschappij en wereldeconomie.

Probeer je dan eens voor te stellen wat de grote rampen en besmettelijke ziekten die straks gaan komen voor uitwerking zullen hebben op onze leefwereld, op jouzelf.

God zegt in de Bijbel:

Lukas 21 vers 25: 'En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 26. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.'



Als de nood het hoogst is...

Ik kan begrijpen dat dit angst geeft.

Toch is dit niet nodig. Als jij je vertrouwen op God en Jezus Christus stelt, is, als de nood het hoogst is, de redding nabij.

De enige mogelijkheid om aan het definitieve oordeel te ontkomen is om je

leven radicaal om te keren tot God en te geloven in Jezus Christus, de Zoon van God. Geloof dat Hij ook voor jouw zonden is gestorven. Geloof dat Hij uit de dood is opgestaan, volg Jezus en je zult vrede, vertrouwen en eeuwig geluk ontvangen.

God zegt in de Bijbel:

Lukas 21 vers 27: 'En dan zullen zij de Zoon des mensen (Jezus) zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.'

Heb je vragen of wil je een **gratis Bijbelboek** ontvangen?

Wij helpen je graag. Mail naar: info@evangelisatiesjofar.nl