

meditatie

Licht.

Terwijl de bladeren van de bomen vallen en het buiten donker wordt, snellen we heen naar het einde van het jaar. Veel mensen worden depressief van het donkere. In de wereld ziet het er ook niet opgewekt uit. Oorlogen, aardbevingen, honger, aids, armoede, etc, etc. Waar gaan we heen met deze wereld. En...wat is mijn toekomst in dit leven? Volgende maand met kerst maar zingen; vrede op aarde. En toch. Temidden van alle ellende kan het toch licht wezen. Als we bekennen, dat wij er een puinhoop van gemaakt hebben. En zien op het LAM Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Onze goede God heeft het goede met ons voor. Daarvoor heeft Hij Zijn Zoon gegeven. Die voor ons aan het kruishout stierf. Door te geloven in Hem wordt alles anders. Ook al wijzigen de omstandigheden niet, toch wordt alles anders. In Hem is Licht, Liefde en Blijdschap. Zo is er in **Jezus Christus** toekomst en verwachting. Zie op **Hem** en Leef!

We hebben de afgelopen periode weer regelmatig mogen evangeliseren. Verschillende keren zijn we in het Belgische Tongeren geweest om daar de gemeente van ds. T. Vanhuysse te assisteren met evangelisatiewerk. We hebben gemerkt dat in deze plaats dit werk ook hard nodig is. Helaas is de afstand voor onze medewerkers te groot om hier structureel te gaan helpen. Ook zijn we een aantal dagen, op uitnodiging van een huisgemeente in Oss geweest. Het is de bedoeling dat in de toekomst in Oss, door plaatselijke christenen structureel wordt geëvangeliëerd. Door renovatiewerkzaamheden in de Bijlmer zijn we de afgelopen tijd weinig op ons vertrouwde plekje in het winkelcentrum geweest. Sinds kort kregen we van de gemeente Amsterdam een nieuwe plek toegewezen waar we nu één keer geweest zijn. Het lijkt er op dat dit een geschikte plek is. We hebben die dag veel gesprekken gehad en zien hier ook veel mogelijkheden om de bijbelse, reformatorische, boodschap door te geven. We merken steeds weer, ondanks al de actieve migrantenkerken, dat het vaak aan diepgaande bijbelkennis ontbreekt. Een echte, bijbelgetrouwe, reformatorische gemeente zijn we hier nog niet tegen gekomen. Vanaf



november hopen we de “Stichting In de Rechte Straat” te assisteren met evangelisatiewerkzaamheden in Den Bosch. De IRS wil in Nederland meer in contact komen met rooms-katholieken. We willen dit gestalte geven door met onze evangelisatiestand op de markt in Den Bosch te gaan staan. Het is de bedoeling dat op termijn dit werk volledig door de IRS, in samenwerking met kerken uit de regio, zal worden overgenomen. Onze vaste locaties in Apeldoorn, Arnhem en Wageningen mogen we nog altijd regelmatig bezoeken. Onze plek in het centrum van Ede heeft de laatste tijd wat minder onze aandacht omdat hier vanuit andere kerken regelmatig wordt geëvangeliëerd. Hiervoor zijn we dankbaar en dit geeft ons weer mogelijkheden om uit te zien naar nieuwe locaties. Graag willen we bij deze nog een keer de oproep doen om er serieus over na te denken om eens mee te gaan met onze acties. De

groep waarmee al het werk mee moet worden gedaan is klein. We mogen de **Heere** danken voor al het werk wat we in Zijn Naam mochten doen. We vinden het een voorrecht, dat we in Nederland nog steeds zo openlijk, over het christelijk geloof mogen spreken. Dat we mensen op straat mogen oproepen tot geloof en bekering. We mogen met onze muziekpresentaties veel jonge mensen waarschuwen voor de duistere machten van popmuziek. We bidden dan ook dat de **Heere** ook in de toekomst onze werkzaamheden wil zegenen.



Ezechiël 33:6 Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen, en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd; en het zwaard komt, en neemt een ziel uit hen weg; die is *wel* in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal Ik van de hand van de wachter eisen.

Verslag van een dagje Oss.

Afgelopen maanden zijn we een aantal dagen naar Oss geweest. We hebben daar met een plaatselijke huisgemeente geëvangeliiseerd. Oss is een plaats met veel Rooms-katholieke mensen. Er was een broeder bij ons die voordat we gingen evangeliseren met een levensechte ramshoorn (sjofar) over het winkelcentrum blies. Dit klonk indrukwekkend. We hebben in Oss weinig mensen ontmoet die kennis van de bijbel hebben. Veel mensen menen toch wel door alleen maar goed mens te zijn uiteindelijk wel een plaatsje in de hemel zullen verdienen. We hebben in deze stad ook een jonge man ontmoet die van huis uit Rooms Katholiek was maar nu volledig in de ban van het Hindoeïsme zit. Dit was uiteindelijk wat volgens hem het beste bij hem paste. Het was voor ons snel duidelijk dat ook het hindoeïsme hem niet de rust gaf waar naar hij op zoek is. We hebben met deze jongen gesproken over het werk van Christus. Vervolgens hebben we hem ook opgeroepen om met zijn schuld tot Christus te gaan om vergeving van zonden te ontvangen. De jongen stond hier wel open voor maar hij voelde toch ook het hindoeïsme zo trekken. We hebben met deze jongen mogen bidden of de Heere Jezus zijn ogen wilde openen en of de macht van het hindoeïsme in zijn leven gebroken wordt. Wilt u ook voor deze jonge man bidden?

Muziekpresentatie.

Regelmatig mogen wij het land in trekken om op scholen en jeugdverenigingen voorlichting te geven over de gevaren van bepaalde soorten muziek. Wilt u in uw gemeente of op school een presentatie over muziek houden dan zijn wij gaarne bereid om die voor u te verzorgen.

Nieuw bestuurslid.

Sinds oktober is ons bestuur uitgebreid met een nieuw bestuurslid. Dhr. Richard van Steenbergen uit Harskamp was bereid om in het bestuur van onze stichting zitting te nemen. We hopen dat hij zijn talenten en gaven mag besteden tot verspreiding van het evangelie. We wensen hem van harte Gods zegen toe.

Komende evangelisatieacties:

November: 3-11 Apeldoorn, 8-11 Den Bosch.14-11 Amsterdam, 17-11 Wageningen, 24-11 Arnhem.
December: 1-12 Apeldoorn, 5-12 Amsterdam, 15-12 Wageningen, 20-12 Den Bosch, 29-12 Arnhem.
Januari : 9-01 Amsterdam, 12-01 Arnhem, 17-01 den Bosch, 19-01 Wageningen, 26-01 Apeldoorn.
Februari : 9-02 Arnhem, 13-02 Amsterdam, 16-02 Wageningen, 23-02 Apeldoorn.
Maart : 12-03 Amsterdam, 15-03 Arnhem, 22-03 Wageningen 29-03 Apeldoorn.
April : 9-04 Amsterdam, 12-04 Arnhem, 19-04 Wageningen, 26-04 Apeldoorn.

Stichting Evangelisatie Sjofar

Doelstelling:

- **Het brengen van het evangelie van Jezus Christus d.m.v. evangelisatieacties op markten, in winkelcentra, bij evenementen en tijdens presentaties op voorlichtingsavonden.**
- **Het verspreiden van de Bijbel.**
- **Het ondersteunen en helpen opzetten van evangelisatieacties bij kerken en gemeenten.**
- **Het toerusten van kerken en gemeenten.**
- **Het geven van voorlichting over de gevaren van populaire muziek.**

Per adres: Barneveldseweg 3 6741LH Lunteren tel.0318-616834 e-mail: sjofar@filternet.nl
SNS bankrekeningnr. 917277309

Bestuur: J.D. Liefing voorzitter

J.H. Harskamp secretaris/ penningmeester

H. van den Brink algemeen adjunct

R. van Steenbergen algemeen bestuurslid