

# Nieuwsbrief Stichting Evangelisatie Sjofar

## Evangeliseren: opdracht of gave?

We horen het regelmatig als we broeders en zusters oproepen om getuige te zijn van Christus.

“Ja, maar dat is een gave en wij hebben die gave niet ontvangen”. Vervolgens leeft men verder zonder ooit een goed woord van de Heere te spreken. Maar is dat inderdaad zo? Hoe gaan we nu om met de gaven die God ons geeft?

Ik geloof dat een gave alles te maken heeft met iets wat de Heere je gegeven heeft. Als u/ jij een volle portemonnee hebt en er wordt voor een goed doel een financiële bijdrage gevraagd dan kom je er niet vanaf door te zeggen: “Ik heb de gave van geven niet ontvangen.” Nee, u/ jij hebt op dat moment de gave omdat de portemonnee vol is. Als u/ jij in een groot huis woont, waar nog niet de helft van gebruikt wordt en er wordt in de gemeente een oproep gedaan voor onderdak voor een zending die terug is, dan ben je er niet mee klaar door te zeggen: “Ik heb de gave van herbergzaamheid niet.” Nee, op dat moment ben jij degene die de gave hebt om de zending onderdak te bieden.

Wat wil ik hier eigenlijk mee zeggen; God vraagt niet iets van ons wat Hij niet eerst heeft gegeven. Hij vraagt nooit onredelijk.

Nu even terug naar het evangeliseren. Als God u/ jou vraagt getuige te zijn van Christus zal hij u/ jou ook de kennis van Christus geven. Andersom: Als jij de kennis van Christus hebt en je weet dat je buurman verloren gaat omdat hij nog nooit van Christus heeft gehoord ben jij op dat moment de persoon die de gave heeft om hem over Jezus de Gekruisigde te vertellen. Is dat dan niet moeilijk? O, ja, dat kan soms heel moeilijk zijn. Dat vraagt ook zelfverloochening.

Gaat dit dan vanzelf? Nee, maar u weet het toch...

Het gebed van een rechtvaardige vermag veel!

Gods zegen toegewenst bij de verspreiding van het evangelie in 2009!



## Overlijden van broeder Kees Droog

*Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. (1 Thimotheus 1: 15)*

Omdat verschillenden van jullie Kees Droog hebben gekend willen we bij dezen kennis geven van zijn overlijden.

Op 10 oktober 2008, op de leeftijd van 60 jaar is broeder Kees opgenomen in heerlijkheid. Kees mocht in de volle zekerheid van de vergeving van zonden staan. In zijn “vorige” leven, zoals Kees altijd zei, was hij “de voornaamste der zondaren”. Kees heeft een leven in het drugscircuit gehad met alle uitpattingen die daar bij hoorden. Tijdens een drugstransport heeft de Heere hem stilgezet. Vanaf die tijd ging Kees niet meer met drugs de wereld rond maar met Bijbels en evangelisatielectuur. Hoewel we de theologische opvattingen van Kees niet altijd deelden was hij een goede broeder die altijd voor iedereen klaarstond. Hij noemde zich een “slaaf van Jezus” wat voor hem een eretitel was. Zijn laatste zwakke jaren heeft hij volledig geofferd ten dienste van Christus. Geen gelegenheid liet hij ongebruikt om het evangelie te verspreiden. Het ziekenhuis, het verpleegthuis, de hospice, waar hij ook was, hij verkondigde het evangelie. Zelfs op zijn begrafenis kreeg iedereen in plaats van een liturgisch formulier een pakketje evangelisatiemateriaal met Kees zijn geestelijke erfenis.

Kees leefde door en van genade wat zijn liedkeus tijdens de begrafenisplechtigheid ook verwoorde.

Wij willen zijn familie van harte sterkte en Gods zegen toewensen.

## Evangelisatiebus

(Van onze penningmeester)

Als evangelisatiestichting hebben we een evangelisatiebus nodig. Op dit moment hebben we een omgebouwde bus te leen (Peugeot Boxer). Deze "camper" willen we als stichting graag aanschaffen.

We hebben hiervoor, inclusief alle kosten voor een jaar onderhoud, verzekering, wegenbelasting en brandstof, een bedrag begroot van € 8950, -

Welke ondernemer en welke particulier wil ons helpen ???

**Helpt u ons? Helpt u ons? Helpt u ons? Helpt u ons?**



## Muziekpresentaties

Regelmatig mogen wij het land in trekken om op scholen en jeugdverenigingen voorlichting te geven over de gevaren van bepaalde soorten muziek. Wilt u in uw gemeente of op school een presentatie over muziek houden dan zijn wij gaarne bereid om die voor u te verzorgen.



**Ezechiël 33:6** Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen, en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd; en het zwaard komt, en neemt een ziel uit hen weg; die is *wel* in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal Ik van de hand van de wachter eisen.

### Evangelisatieacties eerste helft 2009

De onderstaande data geven de evangelisatieacties van de komende tijd weer.

We vragen uw en jouw gebed voor deze acties. We mogen op deze manier vele mensen bereiken met het evangelie. We mogen met mensen praten over het geloof in Jezus Christus.

Mensen die vaak een vertekend of helemaal geen beeld hebben van het christelijk geloof.

Veel Bijbels en folder materiaal mogen worden verspreidt.

We zien nog vele mogelijkheden om het evangelie verder te verspreiden. Helaas kunnen we met onze kleine groep medewerkers op dit moment niet meer doen. Wilt u of wil jij misschien overwegen om mee te gaan?

2009	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli
Apeldoorn	10	7	7	4	2, 30		11
Arnhem – Eusebiuskerk	3	14	14	11	9	13	
Amsterdam-Bijlmer	14	11	11	8	13	10	
Den Bosch (IRS)	15	9	19	16			
Wageningen	17	21	21	18	16	20	

2009	Augustus	September	Oktober	November	December		
Apeldoorn	8	5	3, 31	28	26		

---

### Stichting Evangelisatie Sjofar

#### Doelstelling:

- Het brengen van het evangelie van Jezus Christus d.m.v. evangelisatieacties op markten, in winkelcentra, bij evenementen en tijdens presentaties op voorlichtingsavonden.
- Het verspreiden van de Bijbel.
- Het ondersteunen en helpen opzetten van evangelisatieacties bij kerken en gemeenten.
- Het toerusten van kerken en gemeenten.
- Het geven van voorlichting over de gevaren van populaire muziek.

#### Bestuur:

J.D. Liefing (voorzitter)  
J.H. Harskamp (secretaris/ penningmeester)  
H. van den Brink (algemeen adjunct)  
R. van Steenbergen (algemeen bestuurslid)

SNS bankrekeningnummer: **91.72.77.309**

---

### Stichting Evangelisatie Sjofar

Barneveldseweg 3 – 6741 LH – Lunteren – Tel.0318-616834 – E-mail [sjofar@filtnet.nl](mailto:sjofar@filtnet.nl) – SNS bankrekeningnr. 91.72.77.309