

Nieuwsbrief Stichting Evangelisatie Sjofar

Meditatie - Het geloof is zeer eenvoudig

Ik lees in het kleine kostelijke boekje "Rondom de enge poort" van C.H. Spurgeon het volgende: "Voor velen schijnt het geloof een moeilijke zaak. De waarheid is: het is alleen moeilijk om dat het gemakkelijk is. Naäman vond het moeilijk dat hij zich moest wassen in de Jordaan; maar als het iets groots was geweest, zou hij het met veel genoeg hebben gedaan. De mensen denken, dat de zaligheid het resultaat moet zijn van een handeling of gevoel, zeer geheimzinnig en zeer moeilijk; maar de gedachten van God zijn niet onze gedachten, en zijn wegen zijn niet onze wegen. Met de bedoeling dat de zwakste en onkundigste zalig zou kunnen worden, heeft Hij de weg van de zaligheid zo gemakkelijk gemaakt als het ABC. Er is niets bij, dat iemand, wie ook, in verlegenheid hoeft te brengen; alleen maar: als iedereen verwacht, dat hij erdoor in verwarring geraakt, dan staan velen volkomen verbijsterd, wanneer zij bespeuren, dat het zo buitengewoon eenvoudig is. (HB: Heeft u/heb jij dat ook zo ervaren?)

Het komt erop neer dat wij niet geloven dat God meent wat Hij zegt; wij doen alsof het niet waar kan zijn". Vervolgens verteld Spurgeon het bekende verhaal van die onderwijzer die een horloge weg wilde geven aan de kinderen in zijn klas en dat de meesten weigerden. Toen een jongen het vervolgens accepteerde reageerde een andere jongen, en vertolkte volgens mij de mening van vele anderen uit die klas: "Och, als ik had geweten, dat u het meende, dan zou ik het gehad hebben". Is het zo ook bij u/jou? Vind je het aanbod te mooi om waar te zijn? Ik sluit me aan bij Spurgeon wat in het voorwoord van datzelfde boekje schrijft: "Hij, die niet de stap van het geloof doet en zo de weg naar de hemel betreedt, zal verloren gaan. Het zal iets vreselijks zijn, even buiten de poort naar het leven, te sterven. Bijna behouden, maar geheel verloren! Dit is een aller-verschrikkelijkste toestand".

En nog is er plaats! Daarom is het onze bittere ernst om aarzelende mensen over de drempel te leiden. Graag nodigen wij, ook op straat, alle mensen uit om dé stap te zetten. Wij bidden dat God de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus wil zegenen en dat u/jij daarin begrepen bent. Gods Zegen toegebeden!

(Uit: C.H. Spurgeon - Rondom de enge poort)

Verslag van een evangelisatieactie in Arnhem

We schrijven zaterdag 12 april 2008.

Een mooie dag, waarop de zon zijn heerlijke stralen laat zien. De terrassen rond de Eusebiuskerk zijn snel bezet. Oubers lopen af en aan om de klanten te bedienen. Toch, als de zon weg is, blijkt het wel wat fris. En zeker onder de Eusebiuskerk.

Verrast door drie jongens die op onze evangelisatiekraam afkomen. "Meneer, gaat het bij u over het hiernamaals?" Na een bevestigend antwoord onzerzijds, vertelde één van hen dat ze net een half uur met een mevrouw gesproken hadden. Over de dingen van de eeuwigheid! Deze mevrouw evangeliseerde in het centrum van Arnhem. Een van de drie wilde absoluut meer weten van het hiernamaals.

En zo mochten we hem vertellen van het heerlijke Christusevangelie. Dat de Heere het Zelf zal zegenen!

Later kwam een geërgerde man op onze stand af. Hij was boos omdat iets in de folder stond wat ook in de koran staat.

"Klopt meneer", zei ik, "De koran komt voor een groot deel uit de bijbel."

"Maar wat is uw probleem?" vroeg ik hem. Er ontstond een gesprek, waarin wij de evangelieboodschap van Jezus Christus konden uitleggen. Onder de indruk verliet deze man onze kraam.

Het is heerlijk werk om te getuigen van onze Heere Jezus Christus. Niet altijd eenvoudig maar wel rijk om te mogen doen. Zovelen die de boodschap van het evangelie niet kennen. Wie van jullie voelt zich ook geroepen om de Sjofar (bazuin) aan de mond te zetten? De Heere zal je rijk zegenen! (J.H.H.)



Website

Als Stichting hebben we besloten om een website op te zetten. Deze website is vooral bedoeld als een stukje informatievoorziening voor de 'achterban'. Niet zozeer als evangelisatiemiddel. De website is momenteel nog in aanbouw.

Het is de bedoeling om de volgende gegevens op de website te zetten:

- Onze missie/ doelstelling, statuten en algemene informatie.
- Nieuwbrieven (evt. incl. een aan -en afmeldsysteem)
- Overzicht/Agenda van de evangelisatieacties/ locaties
- Agenda van te houden muziekpresentaties
- Foto's van gehouden acties/ presentaties
- Eventueel een enquête/ evaluatiesysteem voor muziekpresentaties.
- Een contactformulier
- Een aanmeldformulier voor evangelisatieacties (om aan te melden als deelnemer op een actie).

We hopen hiermee de stichting wat meer te kunnen promoten en te professionaliseren, alles ten doel van het Koninkrijk. De website zal te vinden zijn op www.evangelisatiesjofar.nl. We hopen u in komende nieuwsbrieven op de hoogte te houden van de voortgang van de bouw van de website.

Muziekpresentaties

Regelmatig mogen wij het land in trekken om op scholen en jeugdverenigingen voorlichting te geven over de gevaren van bepaalde soorten muziek. Wilt u in uw gemeente of op school een presentatie over muziek houden dan zijn wij gaarne bereid om die voor u te verzorgen.



Ezechiël 33:6 Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen, en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd; en het zwaard komt, en neemt een ziel uit hen weg; die is *wel* in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal Ik van de hand van de wachter eisen.

Komende evangelisatieacties:

De onderstaande data geven de evangelisatieacties van de komende tijd weer.

In Uden ondersteunen we sinds een aantal maanden de plaatselijke evangelisatiepost die bemand wordt door evangelist P. Pols. In deze Brabantse plaats is nog veel veldwerk te doen.

Komende zomer hopen we een week naar het Belgische Tongeren te gaan. Daar helpen we mee met de jaarlijkse evangelisatieweek die wordt georganiseerd door de gemeente van ds. T. Vanhuysse.

We vragen uw/ jouw gebed voor deze acties. We mogen op deze manier vele mensen bereiken met het evangelie. We mogen met mensen praten over het geloof in Jezus Christus.

Mensen die vaak een vertekend of helemaal geen beeld hebben van het christelijk geloof.

Veel Bijbels en folder materiaal mag worden verspreid.

We zien nog vele mogelijkheden om het evangelie te verspreiden. Helaas kunnen we met onze kleine groep medewerkers op dit moment niet meer doen. Wilt u/ wil jij misschien overwegen om mee te gaan?

	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
Almere-Haven	28	26	23	6			
Arnhem – Eusebiuskerk	14	12	9	13	11	8	13
Amsterdam-Bijlmer	11	2	6	3	1	5	3
Uden	7						
Den Bosch (Actie IRS)		10		11	9	13	
Wageningen	21	19	16	20	18	15	20
Tongeren - België	9 augustus t/m 16 augustus – ondersteuning evangelisatieweek						

Stichting Evangelisatie Sjofar

Doelstelling:

- Het brengen van het evangelie van Jezus Christus d.m.v. evangelisatieacties op markten, in winkelcentra, bij evenementen en tijdens presentaties op voorlichtingsavonden.
- Het verspreiden van de Bijbel.
- Het ondersteunen en helpen opzetten van evangelisatieacties bij kerken en gemeenten.
- Het toerusten van kerken en gemeenten.
- Het geven van voorlichting over de gevaren van populaire muziek.

Bestuur:

J.D. Liefing (voorzitter)
J.H. Harskamp (secretaris/ penningmeester)
H. van den Brink (algemeen adjunct)
R. van Steenberg (algemeen bestuurslid)

SNS bankrekeningnummer: **91.72.77.309**