

Mijn naam is Kees de Jong, ik ben 70 jaar jong en geniet van de heerlijkheid van de grijsheid. Ik woon mijn hele leven al in Sprang-Capelle en heb daar een prachtige christelijke opvoeding genoten van mijn godvruchtige ouders.

Ik was achtereenvolgens lid van beide Nederlands Hervormde kerken en sinds 2008 van de Hersteld Hervormde Kerk.

Namens deze kerk evangeliseren we maandelijks met een eigen bijbelkraam (naar het voorbeeld van die van Sjofar) met een paar vrijwilligers op de markt in onze naburige gemeente Waalwijk. Meestal aangevuld met een ouderling of diaken. Onze huidige dominee Baan probeert, als het even kan, ook altijd een aantal uren erbij te zijn.

De evangelisatieacties zijn opgestart door onze vorige dominee Van der Linden, rond 2016. In de naburige gemeente Kaatsheuvel, omdat daar het Katholieke zuiden begint.

Ik ben zelf rond 2015 gaan meedraaien bij de evangelisatieacties van Sjofar in Den Bosch, Daarna een cursus evangelisatie gevolgd bij de landelijke Hersteld Hervormde Kerk in Veenendaal.



Sinds ca. 2017 staan we met onze kraam ook in Breda op de Grote Markt. Dit doen we namens Sjofar t.b.v. Stichting Ide de Rechte Straat en in samenwerking met de evangelisatiepost de Lichtboei van de Gereformeerde Gemeente aldaar.

Zolang ik mij kan herinneren was ik altijd al enorm onder de indruk van evangelist Billy Graham. In mijn diensttijd had ik veel gesprekken over het geloof met mijn dienstkameraden. In mijn werkzame leven was mijn belangrijkste taak uitleggen hoe gebouwenbeheersystemen werkten.

Nu zie ik het als mijn belangrijkste taak uit te leggen wat er in de bijbel staat. Vooral aan voorbijgangers op de markten, die door de Heere God op ons pad gebracht worden. Hierbij voel ik mij aangesproken door Efeze 4:11 waar staat dat Jezus Christus zelf sommigen roept tot evangelisten.

Ik hoop dat voor mij ook mag gelden dat ik een calvinistische evangelist mag zijn. Deze eretitel werd door een Amerikaanse dominee, Steve Lawson, toegekend aan Charles Haddon Spurgeon, volgens hem de beste prediker sinds de apostel Paulus.

Beste advies: na in het gebed aan God gevraagd te hebben of je er iets van mag begrijpen, elke dag in de morgen minstens een half uur in de bijbel studeren. En dat volgens het leesrooster van McCheyne, zodat je elk jaar de hele bijbel doorneemt.

Dit was een tip van John Newton, de dichter van Amazing Grace. Hij zei ook dat het goed was om theologische boeken te lezen, maar dan naast de bijbel, niet in plaats van de bijbel. Aanvullende tip van mij: maximaal een kwartier per dag in de krant lezen, liefst digitaal,

omdat 99 % nutteloze ballast is, die je geen centimeter dichterbij Jezus brengt.

Heel belangrijke teksten voor mij:

1 Korinthe 13:1-3 wat Paulus over de liefde leert.

2 Timotheüs 3:15 het lezen van de heilige Schrift die wijs kan maken tot zaligheid.

