

Nieuwsbrief Stichting Evangelisatie Sjofar

Meditatie – Jezus aannemen

Je hoort het nog wel eens. Er is ergens een evangelisatieactie georganiseerd en mensen hebben contact met belangstellenden en na dat het evangelie is uitgelegd: "Je moet Jezus aannemen! Dan pas ben je een kind van God en ben je echt gelukkig". Op grond van Joh. 1 vers 12 meent men dit te kunnen zeggen. Je zou je af kunnen vragen: "zegt dit vers inderdaad wat deze mensen suggereren?" Als we naar de letterlijke tekst kijken dan staat er: "Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven."

Hier staat met andere woorden: Door het aannemen van Jezus geeft God de mens macht om een kind van God te worden. Dus niet dat je het automatisch bent. Het aannemen kan vanuit de grondtekst ook vertaald worden met grijpen. En het woord macht kan ook met toestemming vertaald worden. Dus met ander woorden; het aangrijpen van Jezus geeft je toestemming een kind van God te worden. Buiten Christus om is er geen enkele grond om een kind van God genoemd te worden. Buiten Christus om kunnen we niet naderen tot God. Maar zoals zojuist al gezegd is: je krijg de macht om een kind van God te worden maar je bent het nog niet. Er volgt een proces van beproeving en loutering.

Wat komt er nog meer bij kijken dan? Het vervolg van het vers zegt het ons: die in Zijn Naam geloven (=vertrouwen). Als het aannemen van Jezus buiten het vertrouwen in Hem omgaat, zal het je niet tot een kind van Hem maken.

Kijk eens naar de dwaze maagden. Ze hadden kennis aan Jezus. Ze waren bevriend met Hem. Maar uiteindelijk waren ze niet goed voorbereid op Zijn komst. Ze waren er niet voldoende mee bezig. Het leefde niet echt bij hen. Net als het verhaal van de man met het ene talent. Deze geschiedenis, die vooraf gaat aan de geschiedenis met de wijze en dwaze maagden, gaat ten diepste over hoe wij ten opzichte van Jezus staan en wat wij uiteindelijk met het Evangelie hebben gedaan. Hebben we het Evangelie alleen aangenomen om niet naar de hel te hoeven gaan of hebben we het Evangelie in waarachtig geloof en vertrouwen aangenomen?

Hoe we dat kunnen weten? Beproof uzelf! Heeft u het ene talent al vermenigvuldigd? Heeft u nog nooit het verlangen gehad om een ander het Evangelie te vertellen? Heeft u nog nooit eens gehuild over de wetenschap dat er zoveel mensen zijn die Christus nog niet kennen en die zonder Hem verloren gaan? Is de verspreiding van het Evangelie een zaak die u aan het hart gaat? Woeker dan met uw Talent opdat u Hem mag behouden!

Wij wensen u/ jullie allen Gods rijke zegen in de verspreiding van het Evangelie in 2010.

Totdat Hij komt!



Worden als een kind...



De markt, een ideale plek om mensen te ontmoeten

Zaaien aan alle wateren...

Paranormale beurs in Arnhem

Regelmatig is er in de Eusebiuskerk een paranormale beurs. Een tijdje geleden stonden we met onze stand voor de Eusebiuskerk en merkten we dat er weer een paranormale beurs was. We zeiden tegen elkaar: "Jammer dat we binnen niet welkom zijn anders kunnen we daar de Bijbel verspreiden." Nog geen 5 minuten later kwam er een standhouder van de paranormale beurs vragen of ze Bijbels op haar kraam mocht leggen. Want ze geloofde dat de Bijbel, naast alle andere therapieën, mensen ook wel wat kon helpen. We hebben haar het Evangelie uitgelegd en vervolgens een aantal Nieuwe Testamenten meegegeven om binnen te verspreiden.

ANBI-goedkeuring Wist u dat Stichting Evangelisatie Sjofar al sinds augustus 2008 beschikt over een ANBI goedkeuring? ANBI staat voor 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Dit maakt het aantrekkelijk om giften te doneren. Deze giften zijn namelijk aftrekbaar van de belasting. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl/giften.

Stichting Evangelisatie Sjofar

Barneveldseweg 3 – 6741 LH – Lunteren – Tel.0318-616834 – E-mail info@evangelisatiesjofar.nl
 SNS bankrekeningnr. 91.72.77.309 (St. Evangelie Sjofar beschikt over een ANBI-verklaring! Zie [website Belastingdienst](http://www.belastingdienst.nl))

Nieuw bestuurslid

Als nieuw bestuurslid van Sjofar zal ik me even voorstellen. Ik ben Karolien Lieveense, 26 jaar oud, en woonachtig in Ede. Sinds een jaar ga ik af en toe mee evangeliseren met Sjofar. Jan Harskamp en Jan-Dirk Liefing heb ik leren kennen via Stichting In de Rechte Staat, waar ik twee dagen per week werk. Vanaf 2007, het jaar waarin ik persoonlijk de Heere mocht leren kennen, is het verlangen om andere mensen de vertellen van het Evangelie alleen maar gegroeid. Wat is er mooier dan te mogen getuigen van Zijn eindeloze liefde voor zondaren! Ik wil dan ook graag mijn steentje bijdragen aan Sjofar. Op markten, waar veel mensen niet naar toe zijn gekomen om meer van Gods Woord te horen, kun je soms de mooiste gesprekken hebben. God zoekt mensen op, terwijl ze zelf helemaal niet naar Hem op zoek zijn. Naast mijn werk voor IRS volg ik momenteel de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD). Daarvoor loop ik stage bij De Tweede Mijl in Amsterdam, een inloophuis voor daklozen. Ik deel daar eten en drinken uit, knoop gesprekken aan met de bezoekers en houd tussen de middag soms een meditatie. Het zijn mensen die aan het randje van de samenleving bungelen en door velen worden veracht. Maar ik geloof dat Jezus juist zulke mensen op wil zoeken, en die gedachte kan me altijd ontroeren. Ik vind het een voorrecht om met dit werk bezig te mogen zijn!

Karolien Lieveense

Muziekpresentaties

Regelmatig mogen wij het land in trekken om op scholen en jeugdverenigingen voorlichting te geven over de gevaren van bepaalde soorten muziek. Wilt u in uw gemeente of op school een presentatie over muziek houden dan zijn wij gaarne bereid om die voor u te verzorgen.



Ezechiël 33:6 Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen, en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd; en het zwaard komt, en neemt een ziel uit hen weg; die is *wel* in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal Ik van de hand van de wachter eisen.

Evangelisatieacties 2010

Oproep – Help ons mee

De onderstaande data geven de evangelisatieacties van de komende tijd weer.

We vragen uw en jouw gebed voor deze acties. We mogen op deze manier vele mensen bereiken met het evangelie. We mogen met mensen praten over het geloof in Jezus Christus. Mensen die vaak een vertekend of helemaal geen beeld hebben van het christelijk geloof. Veel Bijbels en folder materiaal mogen worden verspreid.

We zien nog vele mogelijkheden om het evangelie verder te verspreiden. Helaas kunnen we met onze kleine groep medewerkers op dit moment niet meer doen. Wilt u of wil jij misschien overwegen om mee te gaan?

| 2010 | Januari | Februari | Maart |
|---------------------------|---------|----------|-----------|
| Apeldoorn - Raadhuisplein | 16 | 13 | 13 |
| Arnhem – Eusebiuskerk | 30 | 27 | 27 |
| Amsterdam-Bijlmer | 13 | 10 | 10 |
| Den Bosch - Markt | 28 | 25 | 25 |
| Wageningen | 9 | 20 | 20 |
| 2010 | April | Mei | Juni |
| Apeldoorn - Raadhuisplein | 10 | 8 | 5 |
| Arnhem – Eusebiuskerk | 24 | 29 | 26 |
| Amsterdam-Bijlmer | 14 | 12 | 9 |
| Den Bosch - Markt | 22 | 27 | 24 |
| Wageningen | 17 | 15 | 19 |
| 2010 | Juli | Augustus | September |
| Apeldoorn - Raadhuisplein | 17 | 14 | 11 |
| Arnhem – Eusebiuskerk | 31 | 28 | 25 |
| Amsterdam-Bijlmer | 14 | 11 | 8 |
| Den Bosch - Markt | 22 | 26 | 23 |
| Wageningen | 10 | 21 | 18 |
| 2010 | Oktober | November | December |
| Apeldoorn - Raadhuisplein | 9 | 27 | - |
| Arnhem – Eusebiuskerk | 30 | 20 | 18 |
| Amsterdam-Bijlmer | 13 | 10 | 8 |
| Den Bosch - Markt | 28 | 25 | 23 |
| Wageningen | 16 | 13 | 11 |

Stichting Evangelisatie Sjofar

Doelstellingen

- Het brengen van het evangelie van Jezus Christus d.m.v. evangelisatieacties op markten, in winkelcentra, bij evenementen en tijdens presentaties op voorlichtingsavonden.
- Het verspreiden van de Bijbel.
- Het ondersteunen en helpen opzetten van evangelisatieacties bij kerken en gemeenten.
- Het toerusten van kerken en gemeenten.
- Het geven van voorlichting over de gevaren van populaire muziek.

Bestuur

J.D. Liefing (voorzitter)
J.H. Harskamp (secr. / penningmeester)
H. van den Brink
K. Lieveense
R. van Steenberg

Stichting Evangelisatie Sjofar

Barneveldseweg 3 – 6741 LH – Lunteren – Tel.0318-616834 – E-mail info@evangelisatiesjofar.nl
SNS bankrekeningnr. 91.72.77.309 (St. Evangelie Sjofar beschikt over een ANBI-verklaring! Zie [website Belastingdienst](http://www.belastingdienst.nl))