

Nieuwsbrief Stichting Evangelisatie Sjofar

Meditatie - Slaaf van Jezus.

Galaten 1:10 *Want predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus.*

Herkent u het? Je moet een slechtnieuwsgeprek voeren en weet niet goed hoe te beginnen. Je draait wat om de boodschap heen maar uiteindelijk moet het hoge woord er toch uit.

Soms voelt het als straatevangelist precies zo. Het is nooit leuk om een boodschap te brengen waar mensen niet om vragen. Iedereen wil toch graag mensen behagen? Zo ook Paulus. Toch kon hij niet anders dan de boodschap brengen die hij zelf van Jezus had geleerd. Hij wilde geen mensen behagen. Dit is voor ons ook altijd weer een les. Van nature willen we de boodschap aanpassen aan de mensen. Paulus deed dit niet. Waarom niet? Hij had de boodschap namelijk rechtstreeks van Jezus ontvangen. Daarom kon hij op de Areopagus, hoezeer hij zich ook verplaatste in de mensen van de stad, toch niet anders dan de opstanding van de doden en het oordeel verkondigen. De mensen lusten dit niet en maakten daarom Paulus bespottelijk. Wij herkennen dit. Het risico is om dan de boodschap maar aan te passen. De angel er uit te halen en een sociaal bewogen Jezus te prediken die het met iedereen het beste voor heeft. Levensgevaarlijk! Want wij kunnen ontrouw zijn in onze boodschap, maar God is getrouw en zal Zijn bedreigingen zeker doen uitkomen. Hij zal ook hierin geen woord terug trekken.

Hoe kunnen we voorkomen dat we de boodschap aanpassen? Door, net als Paulus (en nog vele anderen in de Bijbel) te beseffen, dat als wij Jezus willen volgen, een dienstknecht (slaaf) van Hem moeten zijn. Een lijfeigene, die nauw verbonden is met zijn Meester en daardoor ook weet wat Hij wil. "Ik heb het zelf uit Zijne Mond gehoord"

Dit geeft ons een heilige onrust. Hoeveel mensen moeten het evangelie nog horen? Waar wil Hij dat we heen gaan? Hoeveel tijd en geld moet ik in Zijn dienst besteden en hoeveel mag ik voor mezelf houden? Ik heb toch ook mijn vrije tijd nodig?

Kent u deze worsteling? Besef dan eens dat een slaaf niets liever wil dan zijn Heer behagen.

2 Timotheüs 2:12 *Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen;*

13 *Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelf niet verloochenen.*

**Heel veel zegen met het brengen van de Blijde Boodschap in 2011
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen!**



Op onze website staan weer nieuwe evangelisatiefolders. Zie <http://www.evangelisatiesjofar.nl> en kijk bij Evangelisatiemateriaal. Het materiaal is (mits ongewijzigd) ook vrij te gebruiken.

Stichting Evangelisatie Sjofar

Barneveldseweg 3 – 6741 LH – Lunteren – Tel.0318-616834 – E-mail info@evangelisatiesjofar.nl
SNS bankrekeningnr. 91.72.77.309 (St. Evangelie Sjofar beschikt over een ANBI-verklaring! Zie [website Belastingdienst](#))

Vruchten en ervaringen

Regelmatig vragen belangstellenden na onze ervaringen en of we vruchten op ons werk mogen hebben. Onze doelstelling is het evangelie op markten en winkelcentra verspreiden. Elke dag dat we gaan evangeliseren mogen we aan deze doelstelling voldoen. Dagelijks hebben we enkele tot vele gesprekken met belangstellenden waarin we het evangelie heel dicht bij de mensen mogen brengen. Gesprekken van een paar minuten tot soms wel langer dan een uur. Voor deze mensen is het vaak de eerste keer dat ze op een eenvoudige manier het geloof krijgen uitgelegd. (wat een wonder dat zij ons mogen ontmoeten en dat wij er mogen staan) Hoe zij hier vervolgens mee omgaan kunnen wij, omdat we niet aan gemeentestichting doen, meestal niet nagaan. Toch zijn er, mede doordat we soms al meer dan 10 jaar op een bepaalde locatie komen, wel contacten met mensen en kunnen we ook zien dat mensen daadwerkelijk zijn gaan geloven en ook groeien in hun geloof. Onderstaand een paar ervaringen van de straat.

Paulusreizen

Tijdens een actie ontmoeten we een man die ons toevertrouwde dat hij met zoeken was gestopt. Hij vertelde dat hij naar Israël was gereisd en naar Turkije. Hij maakte de zgn. Paulusreizen. Maar Jezus had hij niet gevonden. Onze boodschap was dat je niet naar Israël of waar dan ook hoefde te reizen. Jezus kun je thuis leren kennen in de slaapkamer of in de kamer. Op je knieën je zonden belijden en tot Jezus de toevlucht nemen. Geloven dat Hij voor jouw zonden aan het kruis is gestorven. En vanaf nu HEM volgen en gehoorzamen! Nadat hij een Bijbel meekreeg beloofde hij toch te blijven zoeken.

Gered om te redden

Het is nu al weer even geleden.

Een jongeman passeerde onze kraam. Op onze uitnodiging om een folder aan te nemen, weigerde hij. Ik heb al problemen genoeg, zei hij. Hij liep door maar kwam later weer langs en weigerde nog steeds een folder.

Toen we hem de vraag stelden of we iets voor hem konden betekenen bleef hij geëmotioneerd staan. Wat bleek? Zijn vriendin was zwanger van hem en wilde abortus laten plegen.

Al was hij niet godsdienstig had hij daar toch veel moeite mee. In onze bus hebben we met hem gesproken over Jezus Christus. Vervolgens heeft hij enkele malen een dienst bijgewoond en is tot geloof en bekering gekomen.

Na zijn bekering is hij nu een trouw lid van een gemeente.

Twee maanden geleden kwam hij in dezelfde plaats een vroegere vriend tegen. Die vroeg hem: "Joh, wat is er met jou gebeurd?" Een mooi getuigenis van wat Jezus voor hem betekende volgde. Even later passeerden zij onze Bijbelkraam. Zijn vroegere vriend gaf te kennen dat hij dik in de problemen zat en geen oplossing meer voor zijn problemen zag. Ook hij wilde Jezus leren kennen.

En zo hebben we samen in de bus gebeden, het Woord geopend, en mochten we ook zijn vriend tot Jezus leiden.



Atheïst

Een man met een leren jack en allerlei tatoeages op zijn armen kwam nogal wild op onze stand af. Hij vroeg nogal bedreigend: "Hoe denk je een atheïst te kunnen overtuigen?" Ons antwoord was natuurlijk dat wij niemand kunnen overtuigen.

Wij staan hier te getuigen van Jezus Christus, de gekruisigde voor onze zonden. Na ons rustige antwoord en getuigen van de hoop die in ons is werd hij kalm. Hij nam een Bijbel mee en beloofde erin te zullen lezen!

Predestinatieleer

Op één van onze locaties kwamen we een man tegen die zei "van de predestinatieleer" te zijn. Hier zouden we elkaar in hebben moeten kunnen vinden. Toch niet. Na enige tijd met hem te hebben gesproken was ons standpunt dat de manier waarop hij in God geloofde meer een islamitisch geloof in een willekeurige god was dan een geloof in de God van Israël die trouw is aan Zijn belofte. We hebben hem dit aan de hand van de Bijbel duidelijk gemaakt en hij erkende dit nog nooit van deze kant te hebben bekeken. Hij beloofde zijn mening aan de hand van de Bijbel te gaan toetsen.

Stichting Evangelisatie Sjofar

Barneveldseweg 3 – 6741 LH – Lunteren – Tel.0318-616834 – E-mail info@evangelisatiesjofar.nl
SNS bankrekeningnr. 91.72.77.309 (St. Evangelie Sjofar beschikt over een ANBI-verklaring! Zie [website Belastingdienst](#))

ANBI-goedkeuring Wist u dat Stichting Evangelisatie Sjofar al sinds augustus 2008 beschikt over een ANBI goedkeuring? ANBI staat voor 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Dit maakt het aantrekkelijk om giften te doneren. Deze giften zijn namelijk aftrekbaar van de belasting. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl/giften.

Muziekpresentaties

Regelmatig mogen wij het land in trekken om op scholen en jeugdverenigingen voorlichting te geven over de gevaren van bepaalde soorten muziek. Wilt u in uw gemeente of op school een presentatie over muziek houden dan zijn wij gaarne bereid om die voor u te verzorgen. Momenteel is er een nieuwe presentatie, in ontwikkeling. Binnenkort hopen wij u hierover meer te kunnen melden.



Ezechiël 33:6 Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen, en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd; en het zwaard komt, en neemt een ziel uit hen weg; die is *wel* in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal Ik van de hand van de wachter eisen.

Evangelisatieacties 2011

Oproep – Help ons mee

De onderstaande data geven de evangelisatieacties van de komende tijd weer.

We vragen uw en jouw gebed voor deze acties. We mogen op deze manier vele mensen bereiken met het evangelie. We mogen met mensen praten over het geloof in Jezus Christus. Mensen die vaak een vertekend of helemaal geen beeld hebben van het christelijk geloof. Veel Bijbels en folder materiaal mogen worden verspreid.

We zien nog vele mogelijkheden om het evangelie verder te verspreiden. Helaas kunnen we met onze kleine groep medewerkers op dit moment niet meer doen. Wilt u of wil jij misschien overwegen om mee te gaan?

2011	Januari	Februari	Maart
Apeldoorn - Raadhuisplein	29	26	26
Arnhem – Eusebiuskerk	15	19	19
Amsterdam-Bijlmer	19	16	16
Den Bosch - Markt	27	24	24
Wageningen	8	12	12
2011	April	Mei	Juni
Apeldoorn - Raadhuisplein	23	21	2
Arnhem – Eusebiuskerk	16	28	18
Amsterdam-Bijlmer	20	18	15
Den Bosch - Markt	28	26	23
Wageningen	9	14	11
2011	Juli	Augustus	September
Apeldoorn - Raadhuisplein	30	27	24
Arnhem – Eusebiuskerk	16	20	17
Amsterdam-Bijlmer	20	17	21
Den Bosch - Markt	12	9	13
Wageningen	9	13	10
2011	Oktober	November	December
Apeldoorn - Raadhuisplein	22	19	17
Arnhem – Eusebiuskerk	15	26	24
Amsterdam-Bijlmer	19	16	21
Den Bosch - Markt	-	-	-
Wageningen	8	12	10

Stichting Evangelisatie Sjofar

Doelstellingen

- Het brengen van het evangelie van Jezus Christus d.m.v. evangelisatieacties op markten, in winkelcentra, bij evenementen en tijdens presentaties op voorlichtingsavonden.
- Het verspreiden van de Bijbel.
- Het ondersteunen en helpen opzetten van evangelisatieacties bij kerken en gemeenten.
- Het toerusten van kerken en gemeenten.
- Het geven van voorlichting over de gevaren van populaire muziek.

Bestuur

J.D. Liefing (voorzitter)
 J.H. Harskamp (secr. / penningmeester)
 H. van den Brink
 K. Lievense
 R. van Steenbergen

Stichting Evangelisatie Sjofar

Barneveldseweg 3 – 6741 LH – Lunteren – Tel.0318-616834 – E-mail info@evangelisatiesjofar.nl
 SNS bankrekeningnr. 91.72.77.309 (St. Evangelie Sjofar beschikt over een ANBI-verklaring! Zie [website Belastingdienst](http://www.belastingdienst.nl))