

Open brief met dringende oproep aan de CU en de SGP

Beste politici, broeders en zusters,

vanuit oprechte bewogenheid met ons land en volk hebben wij besloten om deze open brief met onze zorg aan jullie te schrijven.

Het is niet onze bedoeling om goedkope kritiek te leveren op de mooie maar ook moeilijke taak die op jullie schouders ligt, maar geloven dat jullie een positie hebben gekregen van Godswege en willen met jullie meestrijden om hier nog beter invulling aan te geven.

Is dit het nu?

‘Is dit nu alles wat christenpolitici te zeggen hebben?’ Regelmatig komt die gedachte naar boven als we naar de input van onze christenpolitici in Den Haag en in de media luisteren.

‘Is dit nu wat ons land nodig heeft?’ ‘Is dit nu alles wat er te zeggen is?’

‘Ja’, zal de CU misschien zeggen, ‘wij proberen politiek te bedrijven met de Bijbel als grondslag waarin we kunnen lezen dat we verantwoordelijkheid hebben voor de Schepping en onze medemens en op moeten komen voor de zwakken in de samenleving.’

‘Ja’, zal de SGP misschien zeggen, ‘wij proberen zorg te dragen voor de inrichting van de samenleving overeenkomstig de in Gods Woord geopenbaarde normen en waarden.’

Mooi om te horen en we zijn dankbaar voor de mogelijkheden die jullie hebben om hier gehoor aan te geven. We waarderen jullie inzet hierin en ga vooral zo door. Maar heeft een christen(politicus) niet meer te zeggen?

Laten we eens kijken naar de beginselen van jullie beide partijen.

Beginselverklaring van de CU:

‘Jezus is de gezalfde, de Christus. Hij verkondigde het goede nieuws van Gods Koninkrijk: een belofte voor de toekomst, maar ook een werkelijkheid hier en nu. Alleen in Hem vinden mensen werkelijk vrede.’

Program van Beginselen van de SGP:

Artikel 2: ‘De Staatkundig Gereformeerde Partij stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in den lande. Haar streven is niet zozeer gericht op een meerderheid van kiezers, als wel op de handhaving en doorwerking van de beginselen, door haar beleden, waarvan haar program een korte samenvatting vormt.’

Beide partijen nemen de Bijbel zeer serieus en belijden in overeenstemming met Gods Woord Zijn Koninkrijk als belofte voor de toekomst en zijn van mening dat Gods Woord meer erkenning nodig heeft.

En hier zit nu precies onze zorg.

Onze zorg is gemis van belangrijke Bijbelse waarheden

We hebben de afgelopen jaren vele debatten van jullie gevolgd en moeten helaas erkennen dat zowel CU als SGP bijna geen aandacht vraagt voor het komende Rijk Van Christus, een Koninkrijk waar gerechtigheid woont en waar mensen door geloof en bekering toegang mogen hebben. Een Rijk waar geen oorlog, geen ruzie, geen uitbuiting of ongelijkheid meer is, maar ook een Rijk waar het klimaat volmaakt is en waar mensen geen frustraties meer voelen met hun lichaam en geest en waar we op een goede manier met de natuur en dierenwereld omgaan. Maar bovenal een Rijk waar mensen geen zonde meer doen en in volmaakte harmonie leven met onze Schepper en schepping. Ja, zullen jullie misschien zeggen: ‘Politici zijn geen predikers, we zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor goed bestuur en laten vanuit de geboden van God het goede zien wat de Heere ons voorhoudt, voor heel de samenleving’. Maar is daarmee alles gezegd? Elke christen (en vooral een christen met een vooraanstaande positie) heeft in navolging van onze Meester de opdracht om zijn naaste op te roepen tot bekering en geloof in Christus om zo deel te mogen hebben aan deze geweldige toekomst. Daarnaast zullen we degenen die deze oproep negeren ernstig moeten waarschuwen voor de vloek (Genesis 3) die vanwege de zondeval op ons leven ligt en de eeuwig gevolgen daarvan.

Schuld

Wij hebben een schuld bij de burgers van ons land als we deze boodschap niet verkondigen. De Heere heeft Zijn kinderen hiertoe aangesteld. Het principe van naastenliefde uit Ezechiël geldt nog steeds. *'Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen, en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd; en het zwaard komt, en neemt een ziel uit hen weg; die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal ik van de hand des wachters eisen.'*

Echte naastenliefde is je naaste vertellen over Jezus. Vertellen van de mogelijkheid van vergeving en redding! Hoe kan een christenpoliticus, die het beste met onze burgers voorheeft, deze boodschap achterhouden?

Ervaring

In ons werk als landelijk opererende en interkerkelijke evangelisatieorganisatie ervaren wij steeds weer dat de huidige generatie (jonge) Nederlanders van deze boodschap geen weet meer heeft. We ontmoeten veel mensen die oprecht radeloos zijn omdat ze geen hoop meer hebben omdat ze geloven dat de wereld ten ondergaat aan klimaatverandering, oorlog, onrecht etc. Mensen zijn druk bezig om alle grote en kleine problemen voor de korte termijn op te lossen en hebben geen hoop voor de lange termijn. Er is geen besef dat de wereld in barensood is. Romeinen 8 vers 22: *'Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensood is tot nu toe.'*

Als wij in ons werk het Evangelie uitleggen en vertellen van het reddingsplan van de Heere horen we vaak: 'Dit hebben we nooit gehoord en wordt ons niet verteld door overheid en media.'

De tijd is rijp

De tijd is rijp om met kracht het Evangelie te verkondigen.

Ons land heeft lang genoeg de leugens geloofd van bestuurders die God en Zijn Woord hebben genegeerd. Ons land heeft er nu recht op om dé Waarheid te horen! Spreuken 29 vers 18: *'Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot; maar welgelukzalig is hij, die de wet bewaart.'*

Wij kunnen geen mensen bekeren, maar wij kunnen wel wegwijzers zijn.

De Naam van Jezus

We roepen christenpolitici op om alle kansen in het publieke debat aan te grijpen om te wijzen op Jezus en Zijn Koninkrijk. Drie maal lezen we in Gods Woord (Joël 2, Hand.2:21, Rom.10:13): *'En het zal zijn, dat een ieder die de Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.'* Zijn Naam, de naam van Jezus, moet verkondigd worden. Nee, wij voeren geen pleidooi voor een nieuwe christelijke partij als bijv. 'Jezus leeft'. We geloven dat er in de huidige politiek genoeg oprechte christenpolitici zijn die kunnen getuigen van de opgestane Heere Jezus. Alleen zal dat dan wel moeten gebeuren...

Niet bang zijn

Laten we vooral niet bang zijn om weggezet te worden als 'hel en verdoemenis predikers'.

Als jullie eerlijk spreken van het Koninkrijk van God en daarnaast op een integere manier politiek bedrijven in overeenstemming met de rechtvaardige instellingen vanuit de Bijbel dan zullen onze burgers erkennen dat wij betrouwbaar zijn. Dan zullen jullie werken in overeenstemming zijn met jullie getuigenis en zal de boodschap hierdoor versterkt worden.

Laten we in navolging van Paulus zeggen: *'Maar, gelijk wij van God beproefd zijn geweest, dat ons het Evangelie zou toebetrouwd worden, alzo spreken wij, niet als mensen behagende, maar Gode, Die onze harten beproeft.'*

2 Korinthe 5 vers 11: *'Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn Gode openbaar geworden; doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn.'*

Gebed

We hopen en bidden dat jullie deze oproep serieus ter harte nemen en wij zijn van harte bereid om met jullie mee te denken over de mogelijkheden die er zijn om het Evangelie in jullie positie ter sprake te brengen in woord en daad! We staan met veel bewogen broeders en zusters biddend om jullie heen! Gods zegen en wijsheid toegewenst.

Namens het bestuur van Stichting Evangelisatie Sjofar,
Jan-Dirk Liefing Voorzitter